

Publicatie : Vrij Nederland
Datum : 06-11-2010
Pagina : 62



Gesprekken met Bert

Toen hij nog frequent voor *OOR* schreef, luidde de standaardgrap: Bert van de Kamp? Die interviewde toch maar één muzikant? Bono, dus. De werkelijkheid: toen U2 de populairste band op aarde was, liet Bono zich vaak nog maar door één Nederlandse journalist interviewen: Bert van de Kamp. Jaloersmakend, besepte iedereen die bij hoge uitzondering – *Burt vendeKemp* zal onwel zijn geweest – ook eens de zanger van U2 mocht spreken en niets anders kon dan zich gewonnen geven aan de intelligente, onderhoudende ler. Goed dus dat de artikelen van Van de Kamp nu zijn verzameld in *En zij noemden hem Bono* (Ambo), al kostte het zelfs hem moeite om een afrondend gesprek te krijgen. DAVID KLEIJWEGT