

# Bono en Van de Kamp



**Geen popmuzikant die zich meer manifesteerde als strijder voor een betere wereld dan Bono, de 'Nelson Mandela van de pop'. Geen pop-journalist die hem beter kent dan oud *Oor-coryfee* Bert van de Kamp. Vanaf 1982 spraken**

**de heren elkaar met grote regelmatig, wat leidde tot een sterkere band dan gewoon is tussen een beroemdheid en een interviewer. In *En zij noemden hem Bono* verzamelde Van de Kamp al die gesprekken. Behalve met Bono sprak hij ook over Bono met U2-gitarist The Edge en fotograaf en Bono-vriend Anton Corbijn. Deze vergezelde Van de Kamp regelmatig op zijn bezoeken. De coverfoto, uit 1987, is van zijn hand.**

**Ambo; € 19,95**